

BESTE KERSTBIERVRIENDEN

Voor de tiende keer mag ik een voorwoord schrijven voor dit boekje. Allereerst dank ik U allen voor de moeite die U nam om naar het voor velen verre Essen af te reizen. Niet zonder enige fierheid mag O.B.E.R. U met deze festivaldagen een unieke keuze aan Kerst-en Winterbieren voorstellen. Het vele detectiewerk van het ganse bestuur, maar vooral van Jan van Bragt heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook de hulp die we van enkele mensen van de lokale verenigingen van Zythos kregen was meer dan welkom. Wanneer ik dit schrijf zitten we aan een totaal van 120 bieren, waaronder vele nieuwigheden die het voor de trouwe bezoeker telkens weer interessant maken om ons festival te bezoeken.

Het is het Tiende Kerstbierfestival en daarmee ook een jubileumuitgave. We stofferen dit boekje dat ook extra met minimaal tien voorwoordjes, het één al langer dan het andere, van mensen die hun indrukken geven van de vorige edities. We verwachten dit jaar een massa volk. Volgens de informatie die via onze website binnenkomt, komen er al zeker mensen uit 17 verschillende landen. Meest tot de verbeelding sprekend is het bezoek van zes journalisten uit de USA en ééntje uit Canada, die speciaal voor ons festival de plas oversteken om dan later in hun kranten en tijdschriften aldaar de loftrompet te steken over het Belgisch bier. Uit Engeland verwachten we dan ook weer enkele busladingen enthousiaste bierproevers. Zelfs uit Azië en Australië verwachten we bezoekers.

Als dat zo verder gaat zullen we ooit nog een andere locatie moeten gaan zoeken. Dat zal dan misschien iets verder van het station zijn, maar dan leggen we wel een pendeldienst in. Dat zijn zorgen voor later.

Nieuw dit jaar is dat de ganse grote en kleine zaal rookvrij zullen gehouden worden. Bijna iedereen juicht dit toe. Zo kan je immers beter aroma's en smaken onderscheiden. Enkel in het café is roken toegestaan.

Zoals elk jaar dank ik via deze weg de talrijke helpers aan het festival evenals de sponsors in dit boekje. Zonder al deze mensen zou het onmogelijk zijn ons festival te organiseren. Zo: stort je nu maar op onze bierbeschrijvingen, proef de heerlijke dranken uit de Belgische brouwketels, geniet van ons kerstbierstoofvlees en de kerstbiersoep. Als je ontevreden bent over iets: zeg het aan iemand van ons bestuur. Als je mateloos tevreden bent: vertel het aan je vrienden, schrijf het in ons gastenboek, en kom volgend jaar terug.

Geniet: maar met mate. De meeste van onze bieren zijn nogal zwaar alcoholisch en kunnen je verrassen.

Een tevreden voorzitter,

Gerard Peeters

10 KEER KERSTBIERFESTIVAL REACTIES

WELKOM IN ESSEN !

Dit weekend vinden vele "echte en internationale bierliefhebbers" de weg naar het landelijke Essen. Het bierproeven van de bezoekers is niet de reden van de vele talen die je hoort! Neen, het Kerstbierfestival van O.B.E.R. heeft een zéér goede reputatie kunnen opbouwen dat het voor de kenners een noodzaak is, in Essen te zijn!

Eén van de doelstellingen van O.B.E.R. is het instandhouden van de oude en vooral Belgische biercultuur. België is nu eenmaal het land met een zéér grote verscheidenheid aan bieren, Inzake variaties en smaken.

Ik wens de organisatoren véél succes, véél bezoekers, maar vooral een weekend van gezelligheid. Gezelligheid met Belgische kerst- en speciaalbieren. En wil je ook even van een tussendoortje genieten, bezoek dan ook eens van de pracht aan natuur in onze gemeente.

Met vriendelijke groeten,

Frans Schrauwen
Burgemeester Essen

H E L P ! ! !

De taal van Shakespeare kent een uitdrukking "never change a winning team". Als alles goed gaat, waarom zou je veranderen?

Nochtans, ooit was er in Antwerpen een vereniging bezig, die zich hierin specialiseerde. Schrik van het eigen succes, misschien? In ieder geval, één van onze leden, afkomstig uit noordelijkere, waarschijnlijk koelere streken, was nuchter genoeg om het kind te redden uit het badwater. En sinds 10 jaar serveren zij nu al die lekkere Kerstbieren, op een dul decemberweekend waar er anders toch niets te doen zou zijn.

Laten we maar eerlijk zijn. Zo'n aanbod heeft nooit iemand bij elkaar gebracht. Ieder jaar ga ik naar Essen met een verlanglijstje, dat de capaciteiten van mijn lever ruimschoots overtreft. Ik wil ze verdorie allemaal eens proeven!

En ik ben niet alleen, met die wanhoopskreet. Vanuit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, de Verdeelde Staten van Noord-Amerika, en naar ik hoor, zelfs van down under troepen ze allemaal samen, drijven het NMBS personeel van het L-lijntje naar Roosendaal tot wanhoop, plunderen de lokale

frietkoten, op zoek naar de Graal met Kerstbier.

Hoe doen de OBER'tjes het? Eigenlijk wilden ze in Essen al die bieren gewoon eens laten proeven aan de lokale vrienden. Nu moeten zij - met versterking - twee dagen wroeten als slaven in Mordor, en al die lafenis aan eigen neus laten voorbijgaan...

Ik vind dat men deze mensen hun rust zou moeten gunnen. Dat is toch niet meer menselijk. Weet U wat - blijf thuis drink een spaatje, ga een witte pils halen in de supermarkt om de hoek. U doet er een goede daad mee. Ik zal mij opofferen om de bieren te proeven, in ons' aller plaats. Ik wil ze zelfs aan de toog gaan halen.

Hee. Hé! HEEEE.! Niet gehoord? Ik zei toch: thuisblijven! IK zal het wel doen. NEE U gaat die goeie Kerstpater toch niet opdinken voor mijn neus? Of die Dolle Brouwers Special? EN ZEKER DIE PRESTIGE ALNIET! Géén Brut Noir, alstublieft...

Gerard! Gunter! Jan-Machiel! Loek! Michael! Ze willen niet luisteren! Je zal moeten schenken! Kom, ik wil een 114

Joris P. Pattyn, bewonderaar

Gelukkige Festivaldagen!

Als ondervoorzitter werd ook aan mij gevraagd een korte bespiegeling te geven voor 10 jaar Kerstbierfestival. Naast alle superlatieven in positieve zin stel ik een aantal zaken vast:

-We hebben enorm veel geluk gehad met dit thema, door onze voorzitter naar Essen gehaald na opheffing van de Dolle Proevers.

-We hebben enorm veel geluk met de ligging, op de grens en op 400 meter van het station.

-We hebben enorm veel geluk met onze webmaster die de OBER website op een professionele manier onderhoudt en "De lijst der lijsten" publiceert; 80% van onze buitenlandse gasten kent ons festival via internet. Het is een schitterend zicht als je de vele bezoekers met zo'n uitgeprinte lijst ziet binnenkomen!

-We hebben enorm veel geluk met drankenhandel van Oevelen zonder wiens logistiek zo'n succes nooit had

kunnen worden gerealiseerd.

-Ook veel geluk door gedreven bestuursleden en vaste, enthousiaste helpers. Iedereen draagt zijn of haar specifieke kwaliteit ten volle uit!

Ik heb zelf 9 festivals mee georganiseerd: vele voorvergaderingen, persberichten schrijven en versturen, bier ophalen bij brouwers waarbij persoonlijke contacten onmisbaar zijn, zaal inrichten en opruimen; bier schenken en bezoekers ontvangen. Het is elk jaar weer een sport om nieuwe (kerst)bieren te ontdekken en te proeven! Sinds een aantal jaren stel ik ons ledenblad OBER'tje en mede het festivalboekje samen: Het beschrijven van alle in België gebrouwen kerstbieren is een loodzware klus. Er bestaat geen vaste definitie voor en is niet in een categorie te plaatsen. In 1999 dacht ik: waar eindigt het? Met zo'n 10 Milleniumbieren zo rond de 75 festivalbieren, maar nee.... In 2004 denk ik met winterbieren, gelegheidsbieren

en oude stock zo rond de 115, Het einde is nog steeds niet in zicht! Leve de biercultuur, leve het kerstbier!

Ik vind het geweldig dat dit festivalboekje ook al enkele jaren in een Engelse versie verkrijgbaar is en ben best trots dat de beschrijvingen uitgangspunt zijn van de bierkeuze door de meeste bezoekers! We zijn gelukkig dat ons festival nog steeds gratis te bezoeken is en dat het aantal bieren, bezoekers en OBER leden nog steeds groeit. .

Ik wens u allemaal een zeer gezellig en proefrijk kerstbierfestival en voor later gelukkige eindejaarsfeesten met kerstbier natuurlijk! Gezondheid! Kerstbier is met zorg gebrouwen, drink het met liefde en mate(n)!

Jan Machiel van Bragt,
vice voorzitter OBER

KERSTBIER IN DE KERSTSTAL

Mijn eerste Kerstbierfestival beleefde ik in Antwerpen, in het honk van de Dolle Proevers. "Bierland" heette dat café. Het was centraal gelegen aan de Korte Nieuwstraat. Ik ben er ooit bijna verzopen. Een wolkbreuk perforerde het dak. Het café Bierland heeft ook maar korte tijd bestaan.

Maar in 1993 was Bierland de plaats van het festival 'Kerstbier in de Kerststal'. De bierlijst bezit ik nog, 38 bieren met smaakbeschrijvingen, waaronder die van het eigen Dolle Proevers X-mas, het nieuwe N'ice Chouffe en Fine Old London Christmas uit 1982 van Brouwerij Bosteels.

Eind '93 (jawel) werd Ober opgericht, het Kerstbierfestival werd meegenomen uit Antwerpen. Dit eerste Oberfestival heb ik waarschijnlijk gemist, op papier, noch in mijn geheugen kan ik daar iets over terug vinden.

Op het tweede festival heb ik bijna in stilte genoten. Wat een luxe, meer bieren en meer bediening dan bezoekers. Het festivalboekje in 1995 was voor mij een collectorsitem met achtergrondinformatie over de bieren en brouwerijen en smaakbeschrijvingen.

Het Kerstbierenfestival kreeg toen een vaste plaats in mijn agenda. De meeste festivals erna heb ik bezocht. De herinneringen daarover lopen wat door elkaar. Vooral als ik met de trein ging, zeer verstandig natuurlijk maar je moet ook nog thuis kunnen geraken op zaterdagavond. Het was dan zaak om de stoptrein naar Roosendaal te halen die eens per uur kwam. Eén jaar hadden wij Nederlanders geluk, alle internationale treinen stopten door een soort storing toen ook in Essen. Het was een lange reis terug en dat het frietkot voor het Parochiecentrum toen nog speciaal open ging was zeer welkom.

Vaak reisde ik per auto, Essen ligt

precies halverwege mijn huis en dat van mijn ouders. Eerst zaterdag op de heenweg naar drankenhandel Van Oevelen en dan even naar het festival. Want helaas kon ik dan maar weinig proeven, voornamelijk sfeer, maar zondagavond veroorloofde ik me dan een herkansing en kon ik ook nog even bijpraten met Jan-Machiel van Bragt, één van de motoren van het festival.

Sinds 1995 heb ik me ingespannen om dit festival bij ons (PINT) te promoten. Des te meer nog vanaf 1997 nadat het festival eenmalig niet doorging in het rampjaar 1996. Wat was het festival in 1999 toch schitterend met de millenniumbieren en vorig jaar met de Malheur Brut Réserve en vooral de Bush Prestige.

Er waren meer dan honderd Kerstbieren in 2003 en toch blijft de organisatie zich zeer bescheiden opstellen. Ze verontschuldigt zich nota bene omdat ze toch nog 5 bieren miste! Niets dan hulde voor deze onvermoeibare kilometervereters.

Inmiddels staat dit festival als een huis. Mijn Belgische vrienden noemen het één van hun drie grote festivals, samen met de 24-uur en het weekend van het bier. Vorig jaar kwamen de proevers dan ook met drommen tegelijk, ieder uur een stoptrein uit Antwerpen vol Vlamingen en Britten en uit Roosendaal vol Nederlanders.

Op zaterdag kon ik met moeite een hangplek veroveren, op zondag hadden mijn zoon en ik geluk. Een zitplaats in de zaal waar getapt werd, tegenover twee zeer jonge, zeer enthousiaste bierproevers. In plaats van het frietkot was er nu heerlijke soep met kerstbier of een portie niet te versmaden, want met kerstbier bereid, stoofvlees.

Ik hoop dat ik dit jaar weer een zitplaats kan bemachtigen. Laat mij genieten!

Theo Flissebaalje,
PINT

HET MOOISTE KERSTTAFEREEL

In 1997 ben ik bij OBER beland en meteen in het bestuur opgenomen maar er is één probleem: ik lust geen zoete karamelachtige bieren wat toch meestal kenmerkend is voor kerstbieren. Maar het festivalthema lag toen al vast, een Kerstbierfestival.

Maar gelukkig zijn er ook enkele kerstbieren in de aard van Dupont en De Ryck: droge bittere bieren, meer mijn smaak. Dus kan ik tussen het werken door toch een lekker biertje drinken op dit festival.

Maar wat vooral voor mij een prachtige beloning is voor al het werk wat we met ons bestuur doen om dit Kerstbierfestival te doen slagen is het beeld van zaterdagmiddag 14 uur.

Rijen mensen aan de kassa, dan een bestorming van de beste tafels en aan de toeg amper iets te doen. Waar zitten die Kerstbierliefhebbers dan? Aan die strategisch bezette tafels zitten ze te studeren, te kiezen, te keuren, te selecteren, te elimineren, te schrappen, te vergelijken, een proefvolgorde op te stellen in ons wel zeer degelijk festivalboekje, en dan pas komt de dorst, soms pas na een kwartier.

Dat beeld is zo mooi! Het lijken wel studenten die zich voorbereiden op een mondeling examen en bij hun eerste bier hun eerste examenvraag komen trekken. Dat beeld is zo mooi! Daar doe ik het voor.

Laat het jullie smaken (na een mooie keuze te hebben gemaakt in de perfecte volgorde).

Herman
(tijdelijke) penningmeester

The festival in Essen has quite simply the best collection of Belgian winter beers you will find. Anywhere. Anytime.

Tim W

INTERNATIONAAL BEFAAMD

Waarschijnlijk hebben weinig lokale festivals het klaargespeeld om in tien jaar tijd uit te groeien tot een internationaal befaamd bier-evenement. Waar in de allereerste jaren op de zondagmiddag slechts een handjevol liefhebbers op af kwam, dat aan een paar tafels genoeg had, dreigt het evenement nu inmiddels uit zijn jasje te groeien. Alle lof voor de organisatie, die er telkens weer in slaagt om een veelheid aan interessante bieren bij elkaar te

krijgen, waaronder een aantal zeer zeldzame en unieke bieren. OBER is er in geslaagd om met een dergelijke bierkeuze een faam te verwerven tot ver buiten de landsgrenzen van België (en Nederland).

Enige publiciteit - laat ik mezelf verbeteren, een manifeste presentie - van webmaster Gunter Mertens op enkele internet - b(r)abbelfora zal hier ongetwijfeld ook aan bijgedragen hebben.

De kwaliteit van de bierkeuze van het festival is echter de beste publiciteit. Als de datum voor volgend jaar bekend is, denk ik dat East London & City CAMRA moet weten welk weekend ze beter niet prikken voor het Pig's Ear Festival (dit jaar geannuleerd: officieel wegens problemen met de locatie, maar wie weet mede of juist omdat het samen zou vallen met OBER's Kerstbierfestival?).

Jos Brouwer

KERSTBIERGEZELLIGHEID

In 1997 kwam ik voor de eerste keer op het kerstbierfestival. Ik had met verwondering in Peter Crombecq's Bierjaarboek gezien dat er een bierproeversclub was in mijn buurgemeente Essen. Een tijdje later zag ik in de krant een aankondiging van een kerstbierfestival - DAAR moest ik bijzijn. De aanwezigheid van het vijftigtal prachtige bieren ging echter voor mij een beetje verloren in het gebrek aan sfeer in de amper gevulde zaal. Slechts één met bierviltjes getooide kerstboom deed vergeefse pogingen kerstsfeer uit te stralen. Geen lampjes, kaarsjes, geen slingers, enkel de ijzige TL-verlichting. Desondanks was het vuur van mijn ontluikende passie voor het Belgisch speciaal bier sterker dan de kilte van de zaal, en heb ik mij mee ingezet om van volgende edities een succes te maken. Op biergebied, én op gezelligheid. En het werkt: Getuige de honderden mails uit verschillende continenten, met vragen over de bieren, het festival, overnachtingsmogelijkheden, toeristische informatie,

Het meest absurde van de situatie is dat we nog steeds de grootste moeite hebben de mensen van de Essense Regio te overtuigen om eens langs te komen, en de Jupiler of Maes voor één keertje eens te laten staan....

Laat het u smaken,

Gunter Mertens
secretaris & webmaster O.B.E.R.

TASTING NOTES

So it's OBER's 10th Christmas Beer Festival and I have been fortunate enough to come over from England for the last six, watching things get bigger and better each year! Since 2001 I've also been pleased to assist with the English translation of the Tasting Notes, something which I believe has helped to raise the Festival's increasingly international profile and which I hope has provided some extra interest and pleasure for those who have perhaps travelled the furthest to enjoy this unique event in the Belgian Beer Calendar. Congratulations OBER and let's drink to the next ten! Cheers!

David Kernick
Wembley, London

10^{DE} KERSTBIERFESTIVAL

Gerechten bereid met kerstbier, proeven in glazen van 15 cl, gratis consumptie voor Zythos-leden, meer dan 100 verschillende kerst- en winterbieren,...: dit kan alleen het jaarlijkse Kerstbierfestival van OBER zijn!

Voor de 10^{de} keer kan U dit jaar genieten van de grootste selectie Belgische kerst- en winterbieren, bij elkaar gebracht en aan U gepresenteerd door de harde kern van OBER. Voor sommigen was de voorbereiding van dit festival de afgelopen maanden zowat een full-time job!

De voorgaande jaren kon OBER rekenen op belangstelling uit de hele wereld: bierliefhebbers uit Nederland, Engeland, Duitsland, Scandinavië, Amerika, Canada en Korea bezochten reeds ons festival. Sommigen onder hen keren jaarlijks terug, en zijn als het ware "stamgasten" geworden.

ANYTHING GOES

"As a person who is always analysing, testing and comparing different beers to reference standards it's kind of refreshing to know that once every year there's a magical festival where "anything goes". Christmas/Winter beers have no fixed parameters and are not limited to any colour, alcohol content, fermentation or hop bitterness. The only restriction is that they're Belgian and have been specially brewed for the holiday season. Whether you have a "sweet tooth", love herbs and spices or are a real "hophead" you'll definitely find a beer to match your tastebuds. If you can't read the detailed Flemish beer descriptions in the festival guide book just ask one of the volunteers servers behind the bar for expert advice. Enjoy drinking, appreciating and evaluating the world's largest festival of these unique Belgian specialties!"

Proost,
Derek Walsh,
Author of Biertypegids

Ook dit jaar ziet het ernaar uit dat wij bezoekers uit alle windstreken mogen verwelkomen.

Verder zijn er de diverse publicaties over ons festival in buitenlandse biertijdschriften en de (overigens zeer positieve) vermelding op talloze websites. Deze vormen het bewijs dat de inspanningen die OBER levert internationaal worden gewaardeerd.

Of U nu een gelegheidsdrinker bent die voor één keer eens iets anders wil dan een pilsje, of U bent een doorwinterde bierkenner met jaren proefervaring: op het kerstbierfestival van OBER vindt U beslist Uw gading! Laat U verleiden tot het proeven van een nieuw bier en geniet met volle teugen van onze vloeibare nationale trots. Belgisch bier verdient dat!

Gezondheid

Eddy Scheepers
O.B.E.R.-lid
Essen

HEADING FOR BELGIUM?

How about a beerfest?

If you decide to visit in December, preparation for Christmas is in full swing in Belgium, and it's a magical time to be there. On December 11- 12, what is likely to be the world's top Christmas beer fest is held in Essen, Belgium, near the Dutch Border. This incredible fest, put on by the local O.B.E.R. Beer club, boasts virtually every Christmas beer brewed in Belgium. If you like Belgian Christmas beer, The OBER Essen Kerstbier fest is an absolute do-not-miss.

Cheers!!

Chuck Cook,
NC, USA
For Celebrator Beer News



Met dank aan iedereen voor zijn bijdrage!

